

Eerste Nieuwsbrief van Runkelen

1 november 2021



Wie zijn wij en wat is de bedoeling van onze Nieuwsbrief?

Beste dorpsgenoten

Misschien ben jij een geboren en getogen 'Runkelenaar'? Misschien woon je al meerdere jaren in ons dorp, maar heb je nog niet vaak de kans gehad andere dorpsgenoten te ontmoeten? Misschien woon je hier nog maar pas en ben je een van de vele nieuwe inwoners? Misschien heb je wel wat vragen over je (nieuwe) thuisbasis (geschiedenis, verenigingen, veiligheid, bepaalde activiteiten...)?

Als er één ding is dat ons dorpje altijd al kenmerkte, dan is het wel sociale verbondenheid. Door mensen samen te brengen, groeien er goede ideeën. Zo hebben we bijvoorbeeld een aantal jaren geleden door sociaal initiatief een mooie weg mét fietspaden verkregen, maar ook onze nieuwe zaal 'Den Andries' werd een feit.

De stad Sint-Truiden wil de toekomst van Runkelen als zorgzame buurt verzekeren. Het moet een plek blijven waar mensen elkaar kennen en zorg dragen voor elkaar. Zo kan iedereen er zich thuis voelen.

Een aantal Runkelenaren wil daarom in dit verband een nieuwsbrief voor Runkelen maken, die van tijd tot tijd zou verschijnen met de laatste nieuwtjes. Door de digitale verspreiding kunnen we dit alles gratis houden.

Om organisatorische redenen zouden we daarom Runkelen in een aantal buurten willen verdelen met telkens een aanspreekpersoon uit die buurt, bij wie je steeds terecht kan met vragen en nieuwsfeitjes die iedereen zouden kunnen interesseren. Die nieuwtjes zouden we dan in de nieuwsbrief kunnen plaatsen. De verschillende verenigingen kunnen er ook een platform in krijgen.

Buurt 1: Runkelen-Dorp deel 1: van begin Runkelen t.e.m. nr.87 en nr. 88

Aanspreekpersoon: **Leen Goosens**; Runkelen-Dorp 42;

leen_goosens@hotmail.com

Buurt 2: Runkelen-Dorp deel 2: vanaf nr.89 t.e.m. nr. 143 en nr. 128

Aanspreekpersoon: **Jean Jonckers**, Runkelen-Dorp 124;

jean.jonckers@outlook.com

Buurt 3: Herestraat: van nr. 11 t.e.m. nr.43 en nr. 106

Aanspreekpersoon: **Willy Coninckx**; Herestraat 98;

willy.coninckx@telenet.be

Buurt 4: Ossenwegstraat

Aanspreekpersoon: **Jacques Roux**, Ossenwegstraat 5;

jacques.roux@telenet.be

Buurt 5: Gemeenteweg: van nr.1 t.e.m. nr.15

Aanspreekpersoon: **Greta Craninx**, Gemeenteweg 7;

greta-craninx@telenet.be

Buurt 6: Heide (Binderveldseweg) en aanliggende straten

Aanspreekpersoon: **Rudi Heeren**; Binderveldseweg2

rudi.heeren@telenet.be

Algemene coördinatie: **Willy Coninckx** en **Jacques Roux**

Ook belangrijk is dat je bij de aanspreekpersonen van de buurt steeds terecht kan met eventuele voorstellen (nieuwsjes) en vragen.

Hopelijk zal deze nieuwsbrief ertoe bijdragen dat jong en oud zich goed en gelukkig thuis voelen in Runkelen.

Een beetje geschiedenis over Runkelen

We hebben contacten gehad met Frans Reijmen, oud Runkelenaar. Hij heeft al veel werk geleverd i.v.m. de geschiedenis van Runkelen. Daar zullen we het nog in een later nummer over hebben. Hij is bereid om met ons samen te werken als we het over het verleden van Runkelen hebben. Ook hebben we contact gehad met Pierre Diriken die ook veel opzoekingswerk gedaan heeft over Runkelen. Hij heeft ons de toestemming gegeven om uit zijn werk te mogen putten indien het over Runkelen gaat. Hij heeft verschillende publicaties gemaakt over de geschiedenis van onze regio.(o.a. de gekende Geogids Sint-Truiden Stad en Sint-Truiden Rondon) We zijn blij dat we mogen gebruik maken van zijn expertise .

Runkelen wordt in 1134 voor het eerst vermeld als "Runcherio" Etymologen formuleren twee mogelijke verklaringen voor de naam. Volgens sommigen is het een watertoponiem. Run zou afgeleid zijn van "runnen" wat stromen of vloeien betekent. Runcherio duidt in die optiek op een nederzetting bij een waterloop (cfr. Melster- en Molenbeek). Anderen formuleren een hypothese die gebaseerd is op de natuurlijke vegetatie van weleer. Volgens hen zou de naam Runkelen afkomstig zijn van de Latijnse woorden "rumicem, rumicanias" die braam of braambos betekenen.



De **Sint-Andreaskerk** is de parochiekerk van Runkelen, gelegen aan Runkelen-Dorp. In 1806 was Runkelen een kapelanie (enkel eucharistievieringen en biechtvieringen) van de parochie Wilderen. Was van de "Brabantse " abdij van Het Park te Heverlee. Tussen 1806 en 1843 vormden Runkelen en Gorseem één parochie met Gorseem als hoofdkerk. In 1843 werd Runkelen een autonome parochie met Sint Andreas als patroonheilige. Tussen 1855 en 1857 werd er een nieuwe parochiekerk gebouwd met een belende kerkhof

Het is een neoclassicistische zaalkerk.. Ze heeft een eenbeukig schip met een ingebouwde westtoren. De toren is volledig in de façade geïntegreerd en tegelijk geaccentueerd als een zwak geprofileerde middenrisoliet. Het arduinen rondboogportaal is geflankeerd door pseudopilasters met mergelzandstenen hoekbanden en bekroond met een arduinenkruis. Zowel het doksaalraam als de vier galmgaten van de smalle klokkenkamer zijn rondboogvormig. Een ingesnoerde achzijdige naaldspits bekroont de ingebouwde torenromp Het gebouw is uitgevoerd in baksteen en werd afgewerkt met hardsteen.

Het schip heeft een vlakke zoldering, en het koor een kruisribgewelf. hardstenen doopvont is 14e-eeuws, met een 19e-eeuws bekken
Een tiental jaren geleden werd er door monumentenwacht gesuggereerd om de parochiekerk te renoveren. Het dak, het schip en de toren waren in zeer slechte toestand. Na veel overleg met de overheden hebben we in drie fases de kerk volledig kunnen renoveren. Ook binnenin hebben we alles mooi kunnen verfraaien en schilderen. En wanneer je nu s 'avonds voorbij het kerkje komt schittert de ganse kerk in een mooie lichtgloed.

Van wanneer bestaan er landkaarten van Runkelen

Een Oostenrijkse generaal Joseph Jean François, ook bekend als Graaf de Ferraris, wist indertijd hoe belangrijk het was voor het leger om nauwkeurige landkaarten te hebben i.v.m. mogelijke slagvelden. Landvoogd Karel van Lotharingen geeft de Ferraris de opdracht en toestemming om het neutrale Prins bisdom Luik en de Oostenrijkse Nederlanden in kaart te brengen-wat zo overeenkomt ongeveer met het huidige België. De Ferrariskaart was de allereerste grootschalige topografische kaart van ons land. Alle landschappen, wegen en gebouwen zijn erop terug te vinden. We hebben daarom de kaart van onze eigen streek Runkelen en omgeving eruit gelicht. Zo zag Runkelen er in 1775 uit.



Kennismaking met onze Gemeenschapswachter Eric Schroeyen



Een tijdje geleden heeft de Nieuwsbrief een interessant gesprek gehad met onze gemeenschapswachter Eric Schroeyen

Eric is eigenlijk van Schalen afkomstig. Hij woont sinds 2003 in Sint-Truiden.



Hij heeft vroeger bij Ford Genk gewerkt. Nadien heeft hij enkele jaren fotografie gegeven bij het volwassenenonderwijs (KCST nu Qrios) en nu werkt hij als gemeenschapswachter.

De gemeenschapswacht is de schakel tussen de gemeente en de bevolking. Zij signaleren problemen waarmee burgers te maken krijgen aan de bevoegde gemeentelijke diensten of aan de politie. Als gemachtigd opzichter kunnen zij ook gasboetes uitschrijven. Maar, zo zegt Eric, ik probeer eerst een oplossing te zoeken

voor ik verbaliserend optreed.

Hij doet dit werk sinds 2017 op halftime basis. Hij heeft graag contact met mensen.

Je kan hem telefonisch bereiken op 0491 92 99 63, op maandag en vrijdag

Opnieuw een dorpsfeest in Runkelen!

Graag publiceren we aan de hand van Inge Hoeven (Ossenwegstraat) haar verslag van het laatste dorpsfeest, waarvoor dank.

Ergens in de loop van vorige jaren werd geopperd 'En als we nu eens opnieuw een dorpsfeest organiseren, dat vonden we vroeger altijd geweldig!'

Ja, er waren wel wat mensen uit de Ossenwegstraat die dat zagen zitten en dit jaar zouden we er ook effectief werk van maken.

15 juni 2021: onze eerste buurtvergadering met het buurtcomité.

Jong en oud(er) waren aanwezig om ideeën op te doen, een eerste brainstorm bracht ons al snel tot een ruwe versie, taken werden verdeeld, verantwoordelijken aangeduid. Het startschot was gegeven.

De grootste onbekende (waar we toch wel wat ongerust over waren) was de opkomst. Zouden de mensen van Runkelen wel interesse hebben? We hadden toen nog absoluut geen idee maar gingen er toch met volle moed tegen aan!

Flyers werden rondgebracht en opgehaald ook al moesten we daarvoor eerst de aanhoudende regen en daarna de alom aanwezige muggen trotseren, maar.... we hadden een goed gevuld orderboek en dat gaf ons de energie om door te gaan. Tijdens het rondgaan met de flyers hebben we heel wat mensen voor het eerst ontmoet en met velen een hartelijke en gemoedelijke een babbel gehad.



Samen met Dirk (Stad Sint-Truiden) hebben we ons door de administratieve en organisatorische punten geworsteld. Corona was toen helaas nog steeds een obstakel waar we rekening mee moesten houden. Maar goed, dankzij Jacques werden alle paperassen geregeld, het te huren materiaal vastgelegd en de nodige bestellingen uitgevoerd.

Nog een vijftal buurtmeetings later kwam de grote dag dichterbij.

7 augustus 2021: onze eerste bekommernis was het weer. Met de kwakkelzomer die ons land dit jaar te beurt viel, moesten we wel rekening houden met regen. Dus toen we zondag ochtend alles aan het klaarzetten waren werd er in allerijl nog een tent van de Chiro opgezet zodat we toch een droog podium hadden buiten. Maar gelukkig scheen 's middags een stralende zon!

Langzaam maar zeker kwamen de eerste dorpsgenoten toe. Allemaal blij gezichten! De kinderen vonden het geweldig! De spelletjes die het team Michiel, Annemie, Pieter, Caroline (en Bart bij de aanzet) hadden opgezet bleef hun boeien. Ze waren super gemotiveerd om alle kleurcodes te verzamelen en zo hun felbegeerde frisco te verdienen. Een schot in de roos! Tussen de spelletjes door konden ze hun energie kwijt op het springkasteel terwijl hun ouders een drankje haalden en gezellig op het terras met andere dorpsgenoten konden bij babbelen.





Rond zes uur kwamen de eerste hongerige hun broodje afhalen bij Carine, die voor de gelegenheid omgedoopt was tot 'Madame Baguette'. Ondertussen trokken Silke en Laura de kinderdisco op gang met heel veel enthousiasme en dansvaardigheid terwijl Raf voor de muziek zorgde. 'Chapeau' voor die dames want de kindjes van Runkelen waren een beetje verlegen en misschien door de spelletjes al wat moe. Om half zeven begon het te druppen en ja... rond zeven goot het! Iedereen vluchtte naar binnen om toch nog te kunnen genieten van het slot event. Dat was niet minder dan een fantastisch akoestisch optreden van het muziekgroepje waar Michiel Roux deel van uit maakt. Vlaamse en Engelstalige hits zetten de 'Runkelenaars' aan tot luid meezingen en klappen. Ondertussen vloeide de drank en werd het drukker aan de bar waar Filip, Guido en Sebastien iedereen met de glimlach bedienden tot we rond een uur of tien stilletjes konden beginnen opruimen en afsluiten.



Wat we vooral onthouden is dat er zo veel mooie, warme mensen in Runkelen wonen die dit initiatief echt wel waardeerden en velen hebben ons gevraagd om volgend jaar opnieuw een dorpsfeest te organiseren

Runkelenaar Pieter Heeren verse doctor in de biomedische wetenschappen aan de KU Leuven

"Nieuwsbrief Runkelen" was op maandag 25 oktober aanwezig op de openbare verdediging van het proefschrift voor het behalen van de graad van doctor. De verdediging en ondervraging door een vooraanstaande jury van gekende professoren vond plaats in de Promotiezaal van de Universiteitshal te Leuven.. Pieter bracht tijdens zijn uiteenzetting een verslag van zijn jarenlang onderzoek i.v.m. geriatrische medische zorgmodellen. Dit gebeurde op een sublieme wijze,

zodat de jury na een korte beraadslaging aan Pieter officieel de graad van doctor in de biomedische wetenschappen van de KUL toekende.



Nadien was er in de rectorale salons van de universiteit een uitgebreide receptie voor familie en vrienden. We waren blij dat we er getuige mochten van zijn.

Aan Pieter en familie van harte proficiat In de toekomst zullen we zeker nog van je horen. Pieter, Runkelen is fier op je

Artist Talk met o.a. Runkelenaar Pieter Van der Aa in museum DE MINDERE



DE
MIN
DER
E
franciscus
museum

Op zondag 21 november 2021 vanaf 14 uur kan er in gesprek gegaan worden met een aantal kunstenaars en kan je ontdekken hoe zij het zonnelied van Sint Franciscus vanuit hun oogpunt bekijken. Dit heeft plaats in museum DE MINDERE. Een aanrader! De toegang is gratis. Info en inschrijving op www.demindere.be

En wat mogen we in het volgende nummer verwachten?

- Wat verdere geschiedenis van Runkelen;
- Een gesprek met de wijkagent van Runkelen;
- Een gesprek met Mia Polders, de voorzitter van de vrouwenvereniging Ferm
- Resultaten van snelheidscontroles in Runkelen;
- Info over een nieuwe vereniging in Runkelen genaamd: "Runkels Verzet" (vereniging van fietsers);
- Wat nieuws over onze nieuwe parochiezaal Den Andries;
- Wat is een kerkfabriek?
- En nog veel meer